

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28.01.2013

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Την Δευτέρα 28.01.2013 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως μας η ομιλία της **Φιλολόγου – Συγγραφέως και Εκπαιδευτικού κ. Μαρίας Μαμασούλα** με τίτλο «**ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ**».

Η Ομιλήτρια με τον γλαφυρό και θεολογικό της λόγο τόνισε, ότι η αγάπη των μεγάλων αυτών Πατέρων και Παιδαγωγών για τους νέους και το ενδιαφέρον τους για την ορθή διαπαιδαγώγηση αυτών είναι απαράμιλλη. Βασικά χαρακτηριστικά των λόγων και των έργων τους που αναφέρονται στην αγωγή των νέων είναι τα εξής:

- 1. Ο σημαντικός ρόλος και η επίδραση της οικογένειας στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων.**

Όποιος μελετά τη ζωή και το έργο των τριών Ιεραρχών διαπιστώνει ότι μεγάλοι παιδαγωγοί τους στην εν Χριστώ ζωή και στη σμίλευση κατά Θεόν της προσωπικότητάς τους, υπήρξαν οι άγιες μητέρες τους. Οι ίδιοι οι τρεις ιεράρχες μέσα στα έργα τους παρουσιάζουν με χάρη και ιερό δέος τις μητέρες τους, μας αφηγούνται την θεοσεβούμενη ζωή τους, το έργο τους, τις θλίψεις και τις χαρές τους και κυρίως δεν παύουν, σε κάθε

ευκαιρία, να τονίζουν το μεγάλο ρόλο που έπαιξαν στην εξέλιξή τους ως ανθρώπων, ως οντοτήτων υλικών και πνευματικών, καθώς γαλούχησαν τα παιδιά τους με Θεό και τα ανέδειξαν αγίους της Εκκλησίας μας.

2. Οι απόψεις και οι συμβουλές τους για την αγωγή των νέων.

Και δια τους τρεις Πατέρες η διαπαιδαγώγηση των νέων δεν είναι ευχερές και αμελητέο έργο, αλλά τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Βασική και προσδιοριστική σκέψη είναι ότι οι νέοι είναι άνθρωποι, επομένως ο παιδαγωγός καλείται να διαπλάσει άνθρωπο με σώμα και ψυχή.

Πρώτος παιδαγωγός είναι ο γονέας, ο οποίος έχει στη διάθεσή του μια άγραφη νηπιακή ψυχή και καλείται να εγγράψει σε αυτήν και να την στολίσει με ό,τι ωραιότερο και ωφελιμότερο υπάρχει στη ζωή, ώστε το παιδί να γίνει κριτικό αλλά και επιλεκτικό όν.

Η αγωγή είναι πιο εύκολη κατά τη μικρή ηλικία, τότε που η ψυχή του παιδιού είναι εύπλαστη, απαλή και μαλακή σαν το κερί που επιδέχεται μορφοποίηση.

Η επαγρύπνηση των γονέων είναι απαραίτητη για να γίνει η αρχή μιας σωστής αγωγής. Το παιδί από τη μικρή ηλικία πρέπει να μαθαίνει λόγια αληθινά, σεμνά, αγνά και ωραία. Γι αυτό οι γονείς πρέπει να φροντίζουν, ώστε τα παιδιά τους να έχουν ανάλογα ακούσματα, ιδιαίτερα των θείων λόγων και μάλιστα στο ναό με τη συμμετοχή τους στη λατρεία. Επίσης οι πατέρες συστήνουν τη φυσική άσκηση που οδηγεί στην εγρήγορση και την αρετή.

Οι Τρεις Ιεράρχες προσδιορίζουν και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ελέγχεται ένας νέος. Ο τρόπος ελέγχου διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται με θυμό και οργή ή βία. Αντίθετα η καταλληλότερη οδός είναι η πειθώ, καθότι με αυτή ενεργοποιείται και λειτουργεί η προαίρεση του νέου, και με αυτόν τον τρόπο άγεται ο νέος στην επίτευξη ενός θετικού, νόμιμου και ασφαλούς αποτελέσματος. Η υποχωρητικότητα με λογική μπορεί να βοηθήσει περισσότερο έναντι του υπέρμετρου θυμού.

Αρνητικό στοιχείο στην αγωγή των παιδιών αποτελεί η ολιγωρία και η αμέλεια των γονέων στην άμεση αντιμετώπιση και ορθή εκτίμηση των

σφαλμάτων που έχουν διαπραχθεί. Όπως επίσης και το ελλιπές ενδιαφέρον ή η παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος του πατέρα για την ορθή αγωγή των παιδιών και η απορρέουσα δεινή κοινωνική εξέλιξη αυτού με ποινικές ευθύνες και καταδίκες. Με την αδιαφορία μετατίθεται ο ρόλος των γονέων στο δικαστή και έτσι ο νέος οδηγείται στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο έλεγχος και η επιτίμηση του νέου έχουν σκοπό την ίαση της ψυχής του από ένα σφάλμα. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνονται με λεπτό χειρισμό και κυρίαρχο στοιχείο την πατρική ευσπλαχνία την κατανόηση, την συγκατάβαση και τον έμπειρο ήρεμο και ευχάριστο λόγο, ώστε να επιτυγχάνεται η διόρθωση του σφάλματος.

3. Η κατόρθωση της αρετής και η αποφυγή της κακίας είναι ο βασικός στόχος της αρχαιοελληνικής και της χριστιανικής παιδείας.

Σύμφωνα με τους τρεις Πατέρες, η αγωγή των τέκνων δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην εκμάθηση γραμμάτων και τεχνών, αλλά στο στολισμό της φιλάρετης ψυχής με τη θεοσέβεια. Η αγωγή των νέων είναι ανάγκη να έχει στοιχεία αναφοράς στο Θεό για να φαίνεται και η υψηλή και ανεκτίμητη αξία της. Παράλληλα με την ανάπτυξη της διάνοιας των παιδιών τους, οι γονείς πρέπει να μεριμνούν για την χριστιανική τους υποδομή.

Αυτό ωστόσο που ιδιαίτερα προβάλλεται από τους Πατέρες είναι το πρόσωπο του παιδαγωγού και η παραδειγματική του θέση έναντι όσων διδάσκει. Στον τομέα της αγωγής των νέων δεν διδάσκει τόσο ο λόγος όσο το έργο, η πράξη. Η παιδαγωγή χρειάζεται πρότυπο για να συγκινήσει, για να συνοδηγήσει, και να καθοδηγήσει.

Γι αυτό προτρέπουν τους γονείς: «καθαρθήναι δει πρότον, είτα καθάραι, σοφισθήναι και ούτω σοφίσαι, γενέσθαι φως και φωτίσαι, εγγίσαι Θεώ και προσαγαγείν άλλους, αγιασθήναι και αγιάσαι...». Είναι ανάγκη να αναπτυχθεί το πνεύμα της θυσίας και της προσφοράς με το βιωμένο παράδειγμα των μεγάλων, με τους καρπούς του καθαρού εαυτού τους και του πνευματικού τους βίου.

Η επόμενη συνάντηση στη Σχολή Γονέων θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013.